



In het vierde leerjaar vertrekken we vanuit het boek ‘iedereen talent’ met professor Talent. Van professor Talent leren we dat het soms moeilijk is om je talent te vinden. Het gaat niet over de beste zijn, of uitblinken in iets. Het gaat over wat jouw talent doet met jezelf.

Als je doet waar je goed in bent, dan vliegt de tijd en voel je je gelukkig...

Om ons talent te vinden gaan we naar een talentenarchipel: dit is een groep eilanden waar we ons talent kunnen uitproberen. Hier kunnen we experimenteren en exploreren: op het werldeiland, taaleiland, muziekeiland, wil-en durfeiland, denkeiland, bewegeiland, sameneiland, beeldeiland en het fijneiland.