

De treinrit

Vrijdag na het middageten pikte de bus ons voor de laatste keer op.

Monitor Kobe zat achter het stuur en zette ons af op het stationnetje.



Iedereen was moe van de avontuurlijke week.



Jammer genoeg hadden we een halfuur vertraging. Daardoor waren we te laat voor de volgende trein dus we moesten een andere nemen, gelukkig hadden we allemaal een paar strips en spelletjes mee.



Toen we aankwamen in Kortrijk stonden alle ouders ons op te wachten met een grote glimlach.

We namen afscheid van al onze vrienden en gingen naar huis met een zware valies.

DIT WAS ONS AVONTUUR VAN DURBUY

XXX

Pauline - Margaux - Jonah - Stijn - Anna - Louis - Lou - Astrid - Anna - Lize - Nelle - Anaïs - Aimy - Miel - Louise - Stien - Bastien - Jules - Saar - Lotte - Ernest - Fie - Birgit - MEESTER BJÖRN...