

AVONTURENLOOP

Donderdagnamiddag

We trokken onze vuilste kleren aan.

Nu zijn we klaar voor de avonturenloop!

We moesten omhoog wandelen op modderige rotsen.



Toen we boven kwamen, stapten we op lange en wiebelige bruggen boven een ravijn.



Ondertussen konden we van het prachtige uitzicht genieten.

OPGELET: DE GEVOELIGE LEZERS ZOULDEN BEST NIET VERDER LEZEN!

Want we vertrokken naar het everzwijnenbos!

Voor we in het bos gingen, moesten we ons [camoufleren](#) . We smeerden modder op ons gezicht en stoken klimop in ons haar.

In het bos moesten we ons bukken en heel stil zijn zodat de **EVERZWIJNEN** ons niet zagen!



Juf Cesca en meester Björn waren heeeeeeel bang en wij moesten ze beschermen.(-:

We zagen geen 1 everzwijn, ook geen 2 maar 3 everzwijnen. Toen begon het te regenen, en we moesten nog van de death ride. Maar toch zetten we door!

We kregen onze beveiliging en gingen in een lange rij staan.

Daar gingen we dan van de death ride.

Met onze kreet: **I AM SUPERMAN !**

Dat was dan onze donderdagnamiddag.

Hoe was die van jullie?



EINDE

DIT VERSLAG IS GESCHREVEN DOOR :

NELLE & ANNA