

DE FAKKELTOCHT

DE WOENSDAGAVOND

Na de casinoavond kreeg iedereen een fakkel.

Ernest mocht Toen de eerste fakkel aansteken.

Hij gaf toen het vuur door aan alle leerlingen.

Toen iedereen vuur had konden we vertrekken

Het was een mooi tocht langs de Oerte .

We hadden veel plezier en hebben veel gepraat

Toen gingen we op een brug en trok de leerkracht een foto van iedereen.



Op het einde van de tocht gooide iedereen zijn fakkel bij elkaar tot een groot en gezellig kampvuur.

Iedereen ging zitten en we zongen nog veel liedjes maar het beste liedje was er is een nacht

Toen het kampvuur jammergenoeg uitgedoofd was keerden we terug naar de kampplaats

Gemaakt door Bastien & Jonah