

HARE KRISNA: DINSDAGNAMIDAG

Dinsdagnamiddag hebben we een fotozoektocht gedaan. Per groepje moesten we de weg zoeken naar het domein van hare krisna. Toen we daar toekwamen zijn we via een draaitrap naar het hoogste punt van het kasteel geweest: de toren. Het was een mooi uitzicht. Toen we weer beneden waren passeerden we langs een kamers waar beelden stonden en schilderijen hingen. We hebben dan een filmpje gekeken dat ging over de geschiedenis van het kasteel en over de mensen. Als je daar wil intreden moet je een eed afleggen. Een meneer die daar leeft bracht ons naar de bidkamer daar was vooraan een altaar met beelden. Daar hebben we een liedje gezongen die was live



te zien op de website <https://www.radhadesh.com/> . daarna mochten we vragen stellen. Iedereen mocht nog een koekje eten. Dan heeft een monitor ons met de bus teruggebracht naar LPM.

