

Dolmens en menhirs

Woensdag voormiddag zijn we de dolmens (liggende stenen) en de menhirs (rechtopstaande stenen) van Wéris gaan bezoeken. We kregen ook een verhaal te horen.



Er was eens een jonge boer in zijn veld. Hij kwam de reusachtige puddingstenen tegen, En stuurde er een archeoloog naar toe. Die vond 4 skeletten van mensen.



Er gaan ook verhalen rond dat er een grote energiebron onder de stenen zit.

Daarna zijn we naar Pierre Haina, de witte menhir geweest. Uiteraard werd hij ook ergens voor gebruikt. Elk jaar, rond 21 maart (de lente), werd de steen wit geschilderd, zodat de boeren zagen dat het tijd was om te oogsten.



Onder de Pierre Haina was er een tunnel die verbonden was met het Duivelsbed of “Lit Du Diable”

Vervolgens zijn We doorgestapt naar het “Lit Du Diable.”

In verband met het Duivelsbed bestaat er een legende, Dat dit bed zou vervloekt zijn. Hierbij vertellen we een kort verhaal.



Er was een molenaar op zoek naar water. Maar op een ochtend zag hij dat zijn water op was. De duivel deed een voorstel. “Geef jouw ziel en je krijgt weer water.” De molenaar ging akkoord. De volgende ochtend werd hij wakker en had weer water, maar ontdekte dat hij niet kon leven zonder ziel, dus stuurde hij zijn hond naar de duivel. De duivel werd kwaad en bracht grote rampen...

Er zijn echter ook waar gebeurde verhalen: Een jongen botste tegen een ijzeren trap, na dat hij het bed had aangeraakt. En nog wat meer...

Daarna vertrokken we naar La Petite-Merveille. En dat was onze woensdag voormiddag in Durbuy.

(dit verslag is geschreven door Anna Geers en Birgit Vyncke)