

De treinrit

Maandagmorgen om 8.00 stipt stond iedereen aan de achterkant van het station in Kortrijk.

We hadden er allemaal SUPER veel zin in.
Iedereen gaf zijn ouders een dikke zoen,
we vertrokken naar het perron.



Na uren in de trein kwamen we eindelijk aan in Sy.
We wandelen een paar kilometer verder.



En we kwamen aan op een groen veldje.
We aten onze picknick en dronken een lekker drankje.
Daarna vertrokken we weer richting Logne.
Toen kwamen we een speeltuintje tegen.

Heel de groep speelde gezellig samen.
Terwijl juf Cesca en meester Björn een koffietje dronken 😊.

Daarna werd het lastig want we moesten een SUPER hoge berg op om de burcht van Logne te bezoeken.



We kregen 2 gidsen, die hebben ons getoond hoe je het kanon moest gebruiken in de Middeleeuwen.
Daarna splitsten we ons in 2 groepen: 5^{de} en 6^{de}

leerjaar. Het 6^{de} leerjaar had een Franse gids, die kon niet zo goed Nederlands, maar ze deed haar best...



Meester Björn vond het zeer interessant 😊.

Na de rondleiding was er een schattenjacht.

De winnaars deelden de schat met de 2 klassen.

In de schat zaten er lekkere snoepjes.

Een beetje later kwam de lpm-bus ons oppikken, we vertrokken naar onze verblijfplaats:

La Petite-Merveille

xxx Saar & Astrid xxx

